

Geen paniek!

Politiek voor dummy's



Breda, september 2016

door

Marjory van Twist

marjory@foundationofdreams.nl

06 1551 4849

INHOUDSOPGAVE

- 1. Man en vrouw**
- 2. De Europese Unie**
- 3. De Tweede Kamer**
- 4. Architectuur**
- 5. Het Koninkrijk der Nederlanden**
- 6. Islam**
- 7. Onderwijs**
- 8. Zorg**
- 9. Criminaliteit**
- 10. Basisinkomen**

Voorwoord

In zijn architectuur liet Aldo van Eijk zien dat de wereld bestaat uit tegenpolen. Hij noemde het tweelingfenomenen. Dag en nacht, licht en donker, binnen en buiten, allemaal tegenstellingen die elkaar versterken wanneer samen toegepast. Opposites attract, is een andere uitdrukking die mooi is verwoord in een liedje van Paula Abdul. We zien het leven mooier als er een tegenstelling in zit. Het gras is altijd groener bij de buurman. Kinderen willen hebben wat de ander heeft, wij willen ook zo'n grote auto als de buurman. Opposites attract, het blijkt overal. Mannen en vrouwen trekken elkaar aan als er een tegenstelling in zit: een chaoot met een opgeruimd type, een lelijke man en een knappe vrouw. Een rijke vrouw die met een gigolo trouwt, een kind van arme ouders dat een rijke voetballer wil worden. Tegenstellingen veroorzaken groei, armoede wordt rijkdom, rijkdom wordt eenvoud. We leven er maar op los maar zoeken wel altijd naar evenwicht. Tussen rechts en links, tussen goed en fout, tussen dik en dun. Als we ons bewust zijn van die zoektocht, wordt het leven een stuk aangenamer en rustiger. We weten wat we nodig hebben, onze tegenhanger. En dus verliezen we niet meer zoveel tijd aan mensen die op ons lijken en waarmee we denken vrienden te kunnen worden. Vrienden moeten ook tegenpolen zijn, als we zoeken naar gelijken worden we alleen maar jaloers. Dat is een hele primitieve emotie, bedoeld om je zelfbeeld te versterken. Je spiegelt jezelf in de ander en je denkt: ik ben beter en sterker, ik kan het alleen. En je moet weer op zoek, niet naar die gelijke, maar naar die tegenpool die je sterke kan maken. Vechten heeft alles te maken met het zoeken van deze balans, je voert een strijd met jezelf om even sterk te worden als die ander. Daarom is sporten zo populair, je meet jezelf met je tegenstander, je tegenpool, en je komt jezelf tegen in een strijd met jezelf. Van sporten word je sterk behalve als je al de beste bent. Dan heb je nieuwe uitdagingen nodig, bijvoorbeeld in goede doelen. Grotere doelen, grotere tegenpolen, succes tegenover ellende in de wereld. Zodat je strijd kunt blijven leveren tegen jezelf.

Inleiding

De democratie in Nederland.

In 1815 werd de koning weer aangesteld als staatshoofd na het verloren gaan van de Bataafse Republiek. Er werd besloten tot het inrichten van een democratie naar het model van de Trias Politica: volksvertegenwoordiging, regering en rechtspraak. De volksvertegenwoordiging maakt de wetten, de

regering voert ze uit, en de rechters toetsen het gedrag van burgers op de wetten. De volksvertegenwoordiging is dus het hoogste orgaan, de 150 gekozen kamerleden zijn de baas van het land. De koning neemt een bijzondere plaats in. Zij stelt de regering aan, op basis van de uitslag van de verkiezingen. Hij laat zich adviseren door vooraanstaande mannen of vrouwen, die weten wat er speelt in het land. Maar de wijze mannen hadden in 1815 niet zoveel vertrouwen in het verstand van het gewone volk. Daarom stelden zij een Eerste Kamer in om de goedgekeurde wetten te controleren op hun waarde voor de samenleving. De hoge heren in de Eerste Kamer pretendeerden de samenleving beter te kennen dan haar inwoners, en in die tijd was dat misschien wel terecht. Er was een oprechte bezorgdheid voor het volk, in een tijd dat er nog een groot verschil was tussen rijk en arm, en de armen een gevaar vormden voor de veiligheid van de rijken.

Tegenwoordig controleert de Eerste Kamer vooral op het verband tussen de verschillende wetten, zonder te kijken naar normen en waarden die langzaam verloren zijn gegaan. Een culturele ontwikkeling die gevaarlijk is, want wetten worden belangrijker dan het gevoel dat mensen daarbij hebben. Ze hebben een blind vertrouwen in de wetten die er tot nu toe zijn, terwijl die misschien ook de ontwikkeling tegenhouden. Men houdt vast aan de verworvenheden van na de oorlog en koestert alle wetten uit de tijd waarin mensen nog geholpen moesten worden met geld. Nederland was arm na de oorlog, en armoede is een bedreiging voor de veiligheid en de volksgezondheid.

Tegenwoordig is er een goede zorg in Nederland, een goede politiemacht, wetenschap op hoog niveau, opgeleide, zelfbewuste burgers, zeker op cultureel gebied. Dit is een verworvenheid van de tijd na de oorlog. We hebben het land weer opgebouwd en de burgers sterk gemaakt. Iedereen kan goed voor zichzelf zorgen, met of zonder hulpdiensten. Het is niet meer nodig dat de Eerste Kamer de Tweede Kamer controleert, de wetten die worden gemaakt, zijn gebaseerd op gedegen onderzoek in de maatschappij.

1. Man en vrouw

De ontmoeting van de twee grootste tegenpolen begint al in de baarmoeder. Het zaadje zwemt naar het eitje en wordt een. Het eitje is de ratio, want zij weet zich te delen in een geweldige celstructuur die later een volledig mens wordt. Het zaadje is emotie, die zwemt keihard en blind op zijn doel af. Het zaadje geeft zich gewonnen als het in het eitje is beland en zet een proces in gang. Zonder emotie geen ratio, zonder emotie geen structuur. Zonder emotie

in de Tweede Kamer geen goede wetten...Na de geboorte zien we hetzelfde patroon maar dan omgekeerd. Meisjes zijn de emotie en jongetjes zijnde ratio. Jongetjes denken na in patronen, meisjes voelen alleen maar. Door genetische veranderingen zijn er ook tussenvormen en heb je zelfs transgenders. Dus iedereen heeft iets mannelijks en iets vrouwelijks in zich. Mannen kunnen ook voelen en meisjes kunnen ook logisch nadenken, maar niemand verliest zijn oorspronkelijke inslag. Iedereen kan uiteindelijk teruggaan naar zijn basis: mannen ratio, vrouwen emotie. Daarin ligt ook de kracht voor het bedrijfsleven. In feite zou elk bedrijf een tweekoppige directie moeten hebben bestaande uit een man en een vrouw. Tegenpolen die elkaar in evenwicht houden. Gewoon een duobaan maken van het directeurschap en allebei 20 uur per week werken.

Dat maakt het huwelijk in potentie zo sterk. Een man en een vrouw aan het roer, met een goede taakverdeling. Zoals de Islam stelt: de vrouw is de baas over het huis en de man is de baas over het geld. Huis is emotie, geld is ratio. In moderne huwelijken kan een tussenvorm worden bedacht, maar de eindverantwoordelijkheid blijft op deze manier verdeeld. Iemand moet het laatste woord hebben over zaken. Er zijn mannen die teveel verantwoordelijkheid nemen en denken dat ze overal het laatste woord moeten hebben. Dit geldt trouwens ook voor vrouwen. In zo'n huwelijk is er geen ruimte voor balans maar gaat een partner kapot. En uiteindelijk allebei. Maar tegelijkertijd kan het betekenen dat beiden gegroeid zijn en zelfstandig op weg kunnen gaan naar een nieuwe balans. Dat het huwelijk een verbond was tussen twee gelijken in plaats van tegenpolen. Uitersten raken elkaar, en het kan zijn dat een huwelijk tussen tegenpolen eindigt in een scheiding van twee gelijken. Dan is de cirkel rond en kan een nieuwe cyclus beginnen. Het is belangrijk bij een scheiding dat huis en geld zo snel mogelijk worden gescheiden om opnieuw te kunnen beginnen. Kinderen hebben de beste kansen als een van de ouders de volledige zorg op zich neemt omdat zij dan een thuis hebben in plaats van twee bedden op verschillende plekken. Het huis is emotie, en het is belangrijk voor een goede hechting en basis in het leven. Als een vrouw alleen komt te staan, moet zij zo snel mogelijk zorgen voor een vierstappenplan: een huis, een inkomen, een plan en een man. Dit is de rationele benadering die zij in haar mannelijke kant kan vinden. Hoe ze dat verder invult, hangt helemaal samen met emotie: waar voel ik me goed, welke sfeer wil ik om me heen, van wie wil ik geld accepteren, kan ik zelf wat verdienen. Wat wil ik doen met mijn leven, waarom sta ik elke dag op? Een

maatschappelijke positie is een mooie manier om een doel te stellen: wat wil je later worden als je groot bent? Dan voel je eigenwaarde, je bent iemand, je hebt een gezicht. Je kunt je gaan meten met anderen, maar tegelijkertijd op zoek naar je eigen kracht. Daarin kom je weer emotie en ratio tegen: een rationeel doel bereik door je gevoel te volgen. Put uit je eigen kracht, je eigen verleden, je eigen familie. Hulpverlening is goed om jezelf een spiegel voor te houden, je kunt het vaak niet alleen omdat je zit te navelstaren. Je denkt in cirkeltjes en bent gevangen in je eigen emotie van niet goed genoeg zijn, bang zijn voor mislukking. Pas als je je rationele doel helemaal bovenaan stelt, komt het gevoel met de juiste oplossingen.

Bij mannen werkt het precies andersom. Zij stellen emotionele doelen, bijvoorbeeld het winnen van een race of het hebben van een paardenfokkerij, en werken er dan met hun ratio naar toe. En omdat de westerse wereld helemaal draait op ratio, hebben mannen vaker succes dan vrouwen. Maar dit verandert omdat emotie ook in het zakenleven steeds belangrijker wordt. De wereld wordt gevoeliger en er is meer plaats voor vrouwelijke energie. De mannen zijn blij want ze worden beter begrepen en de vrouwen genieten van alle aandacht en kansen. De wereld gaat vooruit!

2. De Europese Unie

Alle landen in de EU willen met elkaar samenwerken. Ze gebruiken daarvoor het model dat in de jaren vijftig is bedacht en in de jaren 70 is uitgevoerd. Het opzetten van een formele structuur met verantwoordelijkheden voor gemeenschappelijke doelen, de manier waarop een bedrijf wordt geleid. Het heeft ook veel te maken met de verzorgingsstaat die alles tot in de puntjes wilde regelen voor hun burgers. Maar burgers zijn gegroeid door alle deze inspanningen. Ze weten wat ze willen en wat ze kunnen.. En nu hebben ze meer vrijheid nodig. De EU is zo succesvol geweest dat ze zichzelf kan opheffen. Subsidies op landbouw en kunst zijn niet meer nodig omdat de internationale handel deze erkent. We moeten stoppen met produceren wat niet gevraagd wordt, het basisprincipe van handel. Het is voldoende als regeringsleiders een keer per maand bij elkaar komen voor het maken van handelsafspraken en veiligheid, in een conferentie in een van de hoofdsteden in een gewoon congrescentrum. De kantoren in Brussel en Straatsburg kunnen dicht, de lease auto's ingeleverd. Alles kan via internet totdat het moment er is dat de leiders elkaar fysiek ontmoeten. Elk met vier ambtenaren voor ondersteuning en zo worden het maandelijkse conferenties van 100 personen. Vrij verkeer van

personen is voor goede handel niet noodzakelijk. Hoe lastig is het om je paspoort mee te nemen en bij de grens even te wachten, Het hoort bij reizen over de hele wereld. Zo kunnen we per land een eigen vluchtelingenbeleid ontwikkelen en hoeven we niet te overleggen over de opvang van aantallen vluchtelingen. Het zou mooi zijn als Nederland een quotum gaat stellen: ongeacht je overweging om asiel aan te vragen staan we per jaar 100.000 immigranten toe, een betere term dan asielzoeker of vluchteling. Door de welvaart zijn er nou eenmaal mensen die hun geluk willen beproeven in ons land en de talenten verdienen een kans. Er is een termijn van vijf jaar om succes te boeken anders vervalt je kans en moet je terug, betaald. Uitkeringen in Marokko en Turkije moeten stoppen die zijn alleen bedoeld om te overleven in Nederland. Uitkeringen moeten worden ingezet om de handel te bevorderen. Iedereen moet zoveel krijgen dat hij zichzelf kan ontwikkelen en dus moeten de uitkeringen omhoog. Nu is de hoogte bepaald aan de hand van de basisbehoeften om in leven te blijven maar dit stagneert de groei. Een bedrag van 1500 euro geeft ruimte om te reizen en uit te gaan, musea te bezoeken of concerten, allemaal manieren om jezelf en je netwerk te ontplooien. Alleen dan kun je ontdekken wat je talenten zijn zodat je kunt bepalen waarin jij uniek bent, en waarmee jij dus geld kunt verdienen. Dit zorgt voor meer ZZP'ers en meer handel, ook met het buitenland. Naast hogere uitkeringen moeten er fondsen komen voor jonge ondernemers met een idee waar geld voor nodig is. Zoals een handel met het buitenland, meubels, kruiden, muziek, dienstverlening het kan van alles zijn. Deze ideeën moeten niet begeleid worden door business coaches oude stijl die vragen om businessplannen. Een startende ondernemer mag fouten maken en moet hiervan leren. Wel is begeleiding door een goede vriend belangrijk, een vriend die meedenkt en vertrouwen heeft en schenkt, die klaar staat als het nodig is. Die vriend kan daar weer een eigen bedrijf van maken en een fee ontvangen van de ondernemer. Zo stimuleren we de handel op twee manieren. Iedereen kan zo de handel in en wordt Nederland weer een echt handelsland. Ook psychiatrische patiënten kunnen zo weer de arbeidsmarkt op, zij kunnen meer dan zij denken. Vaak ligt dat in creatieve vakken, schilderen, handenarbeid, schrijven, coachen, psychiatrische patiënten hebben een heel sterk gevoelsleven en moeten wel aan de hand van bedrijfsplannen binnen de lijntjes gebracht worden. Oftewel: emotionele mensen wel een bedrijfsplan en een coach, rationele mensen vrijheid en een vriend. Tegenpolen vinden elkaar in de markt en drijven handel met elkaar. Onder de rationele ondernemers horen ook ex-criminelen thuis, heel berekende mensen met een gevoel voor de

emotie van anderen. Deze mensen kunnen behoeftes opsporen als een echte marketeer. Het wordt ook tijd dat de teelt van weeteeteelt wordt gelegaliseerd. Het verandert de hele criminele wereld en er ontstaat een levendige handel in het binnenland. Het zal binnen de EU een discussie op gang brengen en hopelijk een legalisatie van weeteeteelt in alle landen. De kwaliteit van de weeteeteelt zal de handel gaan bepalen en kwaliteitscontrole kunnen wij goed. Het is wel belangrijk dat er wordt gewaarschuwd tegen de gevaren van weeteeteelt EN drugs, zodat consumenten zelf een afweging kunnen maken of ze willen gebruiken. Eigen verantwoordelijkheid is heel belangrijk om je gezondheid te kunnen bewaken. Sommige mensen kunnen niet tegen weeteeteelt en anderen wel. Dat moet je zelf ontdekken. Emotionele mensen zijn er vaak te gevoelig voor, maar rationele mensen worden er lekker mellow van. Zo selecteert de markt zichzelf uit. Ook het legaliseren van drugs zou een enorme oplossing zijn voor de criminaliteit. Het gaat tenslotte om de bewustwording van de gebruiker. Als het goedkoper wordt, gaan misschien meer mensen het uitproberen maar gecontroleerd gebruik is geen probleem. In onze gestreste samenleving is het heel belangrijk om voldoende ontspanning te bieden. Het kan een oplossing bieden voor het comazuipen en het dronken rijden als we af en toe een lijntje coke kunnen snuiven.

3. De Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is te weinig liefde. Terwijl er heel veel mannen en vrouwen met elkaar samenwerken. Liefde is het hoogtepunt in de samenwerking tussen tegenpolen. Liefde in de Tweede Kamer kan er voor zorgen dat er meer onderling begrip is, meer goede debatten, meer goede wetten en onderzoeken. In de liefde luister je naar elkaar, geef je elkaar tegengas op maat en pas je op je woorden. Liefde is sterker dan haat, je wint eerder als je het liefdevol probeert. Met woorden kun je bruggen slaan tussen tegenpolen, tussen emotie en ratio, tussen goed en fout. Zodat altijd het recht zegeviert. Mannen kunnen vrouwen opjagen, vrouwen kunnen mannen uitlokken. Gebruik die vaardigheden ook al staan er twee mannen tegenover elkaar. Elk mens heeft een mannelijke en een vrouwelijke component die je strategisch kunt inzetten. Om je standpunt te verdedigen hoef je niet te vechten alleen maar te strijden met licht. Paulo Coelho heeft veel voorbeelden gegeven van strijders van het licht, mensen met idealen die doorgaan tot het einde. En dan ga je slapen. Een goede nachtrust is belangrijk om de liefde te bedrijven, om politiek te bedrijven. Debatten tot diep in de nacht zijn niet productief, ook niet als er eet- en drinkpauzes worden ingelast. Vast

debattijden met beslissingen op de valreep zijn veel beter dan eindeloze ruzies en gedoe, want meer komt er niet meer uit na 18u 's avonds. Ook de weekenden zijn heilig, ieder mens heeft tijd nodig voor zijn familie en vrienden, om op te laden en ideeën te krijgen. Ja het werk gaat altijd door maar niet altijd in die Tweede Kamer. Het is heel belangrijk dat Tweede Kamerleden voeling houden met de samenleving en zij moeten daar dan ook midden in staan. Dat kan als zij naast hun kamerwerk een baan hebben of een eigen bedrijf. Waarom kan dat wel in de gemeenteraad, moet dat zelfs om te kunnen eten, en mag dat niet in de Tweede Kamer? Een werkweek van 20 uur is voldoende voor de kamer of voor een baan of bedrijf. Op deze manier voorkomen we ook dat na een kabinetsperiode baantjes verdeeld worden onder kamerleden en een 'old boys network' in stand wordt gehouden. Want dat netwerk verdeelt in Nederland de macht en beperkt de vrijheid van de bevolking. Democratie gaat niet om macht maar om vrijheid en eerlijkheid, openheid en rechtvaardigheid. De koning moet daarop toe zien maar is er zelf onderdeel van. Hij kan geen actie ondernemen omdat hij onder de verantwoordelijkheid valt van de premier. De koning moet weer absolute macht krijgen over het kabinet en luisteren naar de volksvertegenwoordiging. Alleen dan kan hij het koninkrijk overzien en bijsturen waar nodig.

4. Architectuur

Zoals al verteld in het voorwoord, zijn de tweelingfenomenen van Aldo van Eijk het ultieme voorbeeld van tegenpolen in de architectuur. Maar eigenlijk is architectuur een *contradictio-in-terminis*: beweging die stilstaat. Gebouwen bestaan alleen maar bij de gratie van bewegende mensen, van leven. Iets doods wordt gemaakt door iets levends. Daarom werkte Frank Lloyd Wright op het einde van zijn leven ook veel met kunst en muziek: die beweging kan een ruimte in vuur en vlam zetten en haar reden van bestaan vormen. Ook in zijn *Falling Waters* zijn de tegenpolen goed te herkennen: de levende natuur versus de stenen terrassen, die elkaar het leven schenken. Architectuur is het summum van balans in de natuur, zij zoekt de confrontatie met de mens en de natuur en kan deze onderling in balans brengen. Zo is architectuur de moeder van alle kunsten. Dit is begonnen met het Modernisme. Pas toen werd de architectuur losgemaakt van de emotie van de mens. In de Renaissance heeft de mens de architectuur aangetrokken als een jas, en haar gevormd naar haar eigen lichaam. Pas met het modernisme werd de mens losgekoppeld van het gebouw en ontstond er een neutrale taal om ruimte te beschrijven. Taal die zich liet meten met de lucht en met de aarde, en waar de mens en de natuur

als water en vuur konden bewegen. Le Corbusier heeft ontzettend mooie dingen gemaakt met deze principes, zijn Villa Savoie is een ultiem voorbeeld van vrijheid in gebondenheid. Het huis markeert een plek op aarde waar ineens het leven plaatsvindt en speels omgaat met de kansen die het krijgt. Binnen, buiten, dicht, open, tweelingfenomenen op alle plaatsen. De daktuin is een leuke opgetilde plek op aarde, alsof de mensen onder de aardkorst zijn gekropen en in een wir war van beweging terecht kwam. Natuurlijk groeit het groen dan maar beperkt...gelukkig gaat dat tegenwoordig beter met de echte groene daken. De mens kruipt terug in de aarde, waar ze volgens een oude Australische legende ooit uit tevoorschijn is gekropen. Terug naar geborgenheid, terug naar binnen. Het modernisme was wel erg bloot en open, geen bescherming geen beschutting. Maar daarom juist wel heel geschikt voor de tropische gebieden op aarde. Brazilië, Curaçao, Mexico, allemaal landen met een sterke modernistische traditie. Het heeft ook te maken met de cultuur: de Latijnsamerikaanse cultuur is meer naar buiten gericht, meer op samenwerking gericht, minder op individualisme zoals Nederland en andere koude, westerse landen. Zo is de modernistische architectuur een perfect symbool voor de hoofdstad van Brazilië, Brasilia. De reden dat deze stad niet is gelukt, ligt in het feit dat structuur alleen niet werkt. Er is te weinig ruimte voor emotie, voor gevoel, de structuur is de overheersend. Ondanks de mooie symboliek van de vogel in de plattegrond van de stad. Dat is niet voelbaar op straatniveau. Brasilia zou vogelkooien moeten krijgen op de straathoeken, en meer kleine parken en lagere gebouwen. Gaten slaan in de structuur en veel ambtenaren ontslaan. De overheid is er te groot. Alles kan tegenwoordig digitaal op afstand, vertegenwoordigers van de provincie kunnen daar blijven en via internet hun werk doen. Met een jaarlijks nationaal feestje in de hoofdstad, dat wel!

Ben Smit heeft op Curaçao veel geëxperimenteerd met moderne architectuur, er is nog veel van te zien. Hij had een perfect gevoel voor de binnen-buiten opgave die het klimaat vraagt. Zijn villa's zijn ademende wezens die je omarmen met eenvoud en rust, prachtige materialen en een heerlijke koele vloer. Hij heeft ook geprobeerd hoogbouw te maken met een goede ventilatie en dat is altijd lastig. Ook het onderhoud van dergelijke gebouwen is lastig omdat je altijd veel schilderwerk hebt op hoogte. Maar het inspireert jonge architecten om de moderne traditie op te pikken en zo ontstaat er een heel mooi gebalanceerd landschap samen met de historische architectuur van het eiland. De roomranden van de landhuizen geven versiering aan het landschap en de mens, terwijl de moderne architectuur de natuur versterkt die

beschutting geeft. Zo vormen beide architectuurstijlen twee tegenpolen van de Curaçaose cultuur: Europees en Afrikaans, ratio en gevoel, gevoel en ratio, alles in een geleidelijke mix die uitmondt in balans en eenheid. Curaçao is zo'n prachtig land waar ratio en emotie elkaar opzoeken en uitdagen. Justitie is er een probleem omdat veel regels een probleem zijn. Er is geen ruimte voor families en familierecht, mensen claimen elkaars grond terwijl de grond aan God toebehoort! De rots die Curaçao is, behoort aan het universum en dus zou grondeigendom moeten worden afgeschaft. Of op zijn minst worden vervangen door een systeem van erfpacht waarbij politici naar hartenlust grond kunnen uitdelen aan vrienden en bekenden. Want dan komt iedereen wel een keer aan de beurt. De politiek is toch niet stabiel op Curaçao, het is net hoe de wind waait. Niemand is stabiel, maar iedereen feest. Het is een eiland van dansers, in beweging het beste tot zijn recht. Daarom ongrijpbaar voor Nederlanden voor elkaar. Men probeert elkaar nu kapot te maken via de Europese banden maar dat is stom. Men zou zich moeten onttrekken aan Nederland en alles zelf organiseren, inclusief justitie. De hele keten is vervuild en niemand kan het opruimen behalve de Staten als ze de verstandige hand in eigen boezem zouden steken. Stuur het openbaar ministerie naar huis en schrijf nieuwe verkiezingen uit, zodat je met een schone lei kunt beginnen. De koning heb je ook niet meer nodig, dat is alleen maar koloniale opsmuk, iedereen is gek dat ze het leuk vinden. De koning doet helemaal niks voor jullie, hij laat de rotzooi in justitie gewoon doorsudderen. Hij is blind voor wat er werkelijk gebeurt. Het is het beste als de eilanden op eigen benen komen te staan. De tijd van het Statuut is voorbij, het kind is volwassen geworden en heeft al veel te lang mogen leunen op pappa en mamma. Er moet geen geld meer naar de Antillen, alleen zakelijke leningen die niet geruild worden voor wederdiensten. Geld is geld en daarvoor moet gewerkt worden. Alleen kan Curaçao genoeg geld verdienen met financiële dienstverlening en toerisme en onderwijs in de regio. Ze hebben een enorme voorsprong op ontwikkeling in de regio en het werd eens tijd dat ze dat te gelde maken. Weg met de arrogantie naar de armere eilanden, dat is ook koloniaal gedrag. Samenwerking in de regio is de toekomst voor de Cariben: the United States of the Caribbean! Zoals oud-minister VanderPool-Wallace van Barbados ooit zei. Ook op het gebied van onderwijs heeft Curaçao veel te bieden aan de regio, onder andere over restauratie van monumenten. Samenwerking met Cuba is een kans, er zijn veel historisch banden en de architectuur heeft veel overeenkomsten. Dit kan werkgelegenheid opleveren voor architecten op Curaçao maar zelfs in Nederland, want Curaçao haalt veel van haar expertise via UNESCO uit

Nederland. En zo kan verzelfstandiging van Curaçao en de andere Antillen zakelijke kansen opleveren voor Nederland. Vrijhandel als conditie voor eerlijkheid en openheid, gelijke krachtmetingen, balans tussen tegenpolen.

Zwart en wit is nooit een probleem geweest in Nederland want we hebben altijd kleur opgezocht. Wit bestaat eigenlijk uit alle kleuren van een prisma, daarom voelen we ons misschien superieur. Maar zwart slokt alles op en is daarmee sterker....beide draaien om elkaar heen in yin en yang. Aldo van Eijk gebruikte de regenboog om kleur te geven aan zijn architectuur. Hij deed dit heel geleidelijk maar daardoor ook een beetje stijf en gekunsteld. Hij volgde te letterlijk het licht, terwijl kleur en licht juist ook een spel moeten spelen van tegenpolen. Dat is goed te zien in de modernistische werken van Mondriaan en Rietveld, waar veel spannender met kleur wordt omgegaan. Heel speels en volgens regeltjes en lijnen wordt vrij gespeeld met vlakjes en strepen, hout en vlakken. Wel was het jammer dat het materiaal niet zichzelf kon zijn, vooral hout. Werd geschaafd en geverfd, terwijl tegenwoordig gelukkig veel vrijere toepassingen van hout worden gemaakt. Hout is een van de vijf elementen en daar de basis van het leven. Hout en metaal vormen samen het element lucht, een westers bedenkfel. Hout en metaal komen uit het oosten en zijn daarom ook zo magisch in de moderne architectuur. Veel geroest metaal, onbewerkte boomstammen om zo terug te gaan naar het oergevoel van moeder aarde. Het is mooi om te zien hoe culturen over hele wereld met elkaar vermengen om die wereldwijde balans tot stand te brengen. Handel reizen media alles werkt mee om die mix te bereiken en te zorgen dat we in vrede leven met elkaar. Ieder land met zijn eigen lokale mix aan architectuur en mensen en natuur regionaal maar internationaal tegelijk want iedereen gebruik dezelfde methode. En zo komen we dichtbij het paradijs, waarin we allemaal heerlijk rondreizen en genieten van elkaars plekken. Eindelijk naar Marrakesh, eindelijk naar Mekka. Religie blijft bepalend voor de hele wereldbevolking maar dan wel op vreedzame wijze. De religieuze architectuur is altijd verkeerd begrepen. De rijkversierde kerken werden gekoppeld aan de rijken en religie was iets elitairs om de armen te onderdrukken en zelf rijk te blijven. Deze relatie is door de opkomst van de democratie ontkoppeld. Eindelijk kunnen we zonder zorgen denken over de spirituele kant van geloof. Maar nu strooien gebedenboeken roet in het eten. Boeken die eeuwen geleden zijn geschreven zijn niet geschikt om in het heden richtlijnen te krijgen om te leven. Een bijbel of een koran is een cultureel product van zijn tijd, net zoals de boeken van Leonardo da Vinci en Erasmus of Calvijn. We moeten dat geschiedkundig bekijken om te leren

over het leven van de mensen in die tijd en er wijze normen en waarden uithalen. Maar het is onzin om de gebruiken uit de bijbel en de koran letterlijk over te nemen. Wel kun je onderscheid maken tussen traditie en geloof. Als je gewend bent om elk jaar kerst te vieren, dan blijf je dat doen ook al ben je niet gelovig. Zo geldt dat ook voor de Ramadan, dat is gewoon een gezellige familiebezigheid met een leuk feest na afloop maar het heeft niet perse een religieuze betekenis. Het zou daarom goed zijn als Nederland de feestdagen van de Islam en het Jodendom zou accepteren, en er nationale feestdagen van maakt. We kunnen best wat minder werken in dit land, samen feestvieren is belangrijker voor wederzijdse acceptatie. Iemand die goed in zijn vel zit, werkt harder en effectiever....

5. Het Koninkrijk der Nederlanden

Hoe mooi was de tijd waarin wij met piraten de zeeën bevoeren en eilanden veroverden...En New York, vroeger Nieuw-Amsterdam. We hadden geen flauw benul van het onrecht dat wij deden aan de Afrikaanse bevolking, we deden wat God ons toeliet. Bidden hielp tegen weerstand en de zwarte bevolking zorgde voor zichzelf. Er ontstond een hele nieuwe cultuur tussen plantagehouders en lokale bevolking, een nieuwe vorm in de Westerse wereld in een mengvorm tussen Afrika, Indonesië en Europa. Uit deze cultuur is een set normen en waarden ontstaan die het Westen op dit moment verder kunnen brengen. Het wordt tijd dat we gaan luisteren naar deze mengvorm. De afrikanen hebben respect voor de natuur ingebracht maar ook het vermogen om te feesten bij wijze van ritueel. Het westen liet zien dat je verder kon komen als je je talenten gebruikte en elkaar hielp. Daar hadden die Afrikanen weinig kaas van gegeten, saamhorigheid was iets typisch Europees. Doelen stellen was ook iets van Europa, kijk maar naar Columbus. Europa was de man, de koloniën waren de vrouw, ratio en emotie. Nog steeds speelt Nederland deze rol in het Koninkrijk, terwijl ook de Antillen een ratio hebben ontwikkeld, ze hebben goed gekeken naar het moederland. Moederland, vrouw zijn, het wordt tijd dat Nederland haar emotionele kant laat zien en de eilanden laat gaan. Als een moeder die haar kind laat gaan en het niet blijft verwennen met subsidies en goede raad. Justitie op Curaçao is al lang niet meer in handen van Nederland, zij wordt meegezogen inde criminaliteit, daar waar de ratio het best is ontwikkeld. Loslaten is de beste optie, zodat emotie en ratio op Curaçao, Sint maarten en Aruba zelf in evenwicht kunnen komen. De andere drie eilanden kunnen onderdeel blijven van Nederland, maar dan wel volledig. Met volledige uitkeringen en belastingen, scholen en zorg. En politie. Met deze mix aan

eilanden kan in het Caribisch gebied een mooie gemeenschap van eilanden ontstaan die in de wereld een economische macht kunnen vormen: the United States of the Caribbean. De koning kan natuurlijk gewoon nog op bezoek gaan om het gezamenlijke erfgoed te vieren, Nederland blijft tenslotte een belangrijke drager van de cultuur. Maar het toewuiven van de koningin alsof ze het staatshoofd is, is niet meer van deze vrije tijd. We zijn gelijken van elkaar geworden die volwassen zaken doen. Natuurlijk kan er nog geld worden geleend, maar wel tegen zakelijke voorwaarden. De financiële sector is een belangrijke gezamenlijke markt, waarin professionals van beide kanten van de oceaan elkaar kunnen helpen. Ook op het gebied van muziek is er veel uit te wisselen, artiesten reizen op en neer om concerten te geven en clips te maken. Ook de filmindustrie is een potentieel gebied voor samenwerking, er wonen veel landgenoten aan beide kanten van de oceaan. Op het gebied van onderwijs zij Curaçao, Sint Maarten en Aruba veel verder dan de rest van het Caribisch gebied en zij zouden dus een immigratie-eiland kunnen worden voor de andere eilanden. Ook is er veel kennis op het gebied van natuurbescherming, een ander exportproduct. Daarin steunen de eilanden natuurlijk wel op Nederland, maar dit kan alleen maar leiden tot meer handel en kennisuitwisseling voor Nederland.

6. Islam

Hoe mooi is de godsdienst die liefde predikt. Maar daar zo weinig van laat zien. Vrouwen worden onderdrukt, mensen worden vermoord door terroristen en in het Midden-Oosten heerst een waar schrikbewind. Toch weten we dat Allah vrede wil, voor iedereen. Maar de mens zoekt naar de juiste weg om dat te bereiken. In de wereld is een ongelijke verdeling tussen alle rijkdommen, dat is de hoofdoorzaak van alle geweld. De moslims zijn jaloers op de macht van het westen en proberen daar op allerlei manieren iets aan te doen. Mohamed vocht in zijn tijd ook vele strijden en dat is het voorbeeld geworden voor de moslims van IS. Maar zij moeten beseffen dat het om een historisch boek gaat dat geen geweld predikt maar vrede. Alles was gericht op het bereiken van de vrede en het is aan ons om dat werk van Mohamed nu af te maken. We kunnen dat doen door te stoppen met de wapenhandel en te gaan handelen in mooie spullen, luxe goederen die alle landen rijk zullen maken. Geen handelsembargo op IS maar open grenzen en geld als enige wapen. Bij IS zit heel veel emotie op de schoonheid van de wereld, zij willen erkenning op hun geschiedenis. De westerse wereld is dan ook in dat gebied ontstaan. Wij moeten erkennen dat onze wortels liggen in de islam in plaats van in het christendom. Beide religies

hebben bovendien dezelfde aartsvaders en dus dezelfde bloedlijn. Jezus was een profeet net als Mozes. Allemaal waren ze een boodschapper van God, die wilde dat liefde vertaald zou worden naar aardse maatregelen. Liefde is de emotie, vrede is de ratio. De mens en God zijn tegenpolen die elkaar kunnen opheffen als er maar heel zuiver wordt geleefd. De islam heeft duidelijke regels over dat zuivere leven. De vrouw is het hoogste goed zij moet worden beschermd. Allereerst tegen het eigen kwaad, de man. De andere man wel te verstaan, zij die haar begeren. Daarom dragen moslimvrouwen hoofddoeken, om hun eer te beschermen. Maar sommige dragen die doek zo sexy dat het tegenovergestelde wordt bereikt. Het is aan de vrouw zelf om haar eer te bewaren, ze moet zich fatsoenlijk kleden en gedragen, niet uitdagen niet sletterig doen. Antilliaanse vrouwen doen dat anders. Zij dragen wel sexy kleding maar met hun fysieke kracht kunnen ze mannen aan, het zijn tenslotte negers. Het zou goed zijn als ze beseffen dat fysiek geweld niet de oplossing is voor conflicten maar een goed verzorgd lichaam. Er zouden minder ongewenste kinderen geboren worden en iedereen zou meer kunnen genieten van het leven.

In de islam is de vrouw de baas over het huiselijk leven, de kinderen, de opvoeding, het eten, de tuin. Zij zorgt voor de basis. De man is de baas over het geld, de handel, de sociale contacten. Maar feitelijk zijn zij gelijk. Het gaat erom dat er een eindverantwoordelijke moet zijn voor alles zodat er geen ruzie ontstaat. Natuurlijk kan een moslimvrouw een eigen bedrijf hebben, zolang zij haar taken thuis maar niet verzaakt en haar man inschakelt als het nodig is. De moslimman hoeft niet perse te werken, hij kan ook voor de kinderen zorgen, zolang hij de banden met de familie maar goed in de gaten houdt. Bidden is een prive-aangelegenheid. Het kan in de moskee, het kan thuis. Maar de moskee is wel belangrijk om het gemeenschapsleven te voeden en te zorgen dat moslims elkaar helpen. Moskeeën staan open voor iedereen, dus zij kunnen centra worden van het gemeenschapsleven in Nederland. Ook daar zijn braderieën en muziek en lekker eten, spelletjes voor kinderen en markten, net zoals de Nederlandse bevolking organiseert in haar buurthuizen en stadscentra. Het is goed dat moskeeën onderdeel vormen van het Nederlandse stedelijk landschap want zo wordt zichtbaar dat er een bevolkingsgroep is die wil samenwerken met andere mensen. De islam kan wel afrikanen, Aziaten en Europeanen bij elkaar brengen, wat de Nederlanders maar mondjesmaat lukt, met veel subsidies. Geen integratie maar acceptatie is de term die ook partij DENK hanteert. Accepteer dat er andere culturen in je land leven en maak er

het beste van. Nederlands leren doen ze heus wel als het noodzakelijk wordt voor een baan of de school van de kinderen maar niet iedereen is even snel. Deze mensen hebben wel een goede balans tussen emotie en ratio, ze zijn heel sterk want ze weten wat ze willen. Als er mensen zijn die een uitkering krijgen en in een huurhuis niks zitten te doen dan zijn ze waarschijnlijk met traumaverwerking bezig en moeten we ze de tijd gunnen. Maar wel in gesprek blijven zodat ze hulp kunnen krijgen bij die verwerking en de juiste beslissingen kunnen nemen over hun tijd. Om zelf niet te verzuipen moet Nederland een limiet stellen aan het aantal immigranten, een absoluut aantal per jaar van bijvoorbeeld 100.000 mensen. We kunnen ons daar dan zakelijk en goed op voorbereiden. Het is dan wel belangrijk dat de onderlinge Europese grenzen weer dicht gaan anders kunnen we niemand tegenhouden. Hoe erg is het om je paspoort mee te nemen op reis en aan de grens even te wachten als we daarmee de chaos in de AZC's kunnen oplossen?

7. Onderwijs

Wat is er belangrijker dan het ontwikkelen van een kind tot volwassenheid? Het hele onderwijs is er op gericht, we hebben leerplicht zodat we zeker weten dat het wordt afgemaakt en wat doen we? We maken het kind kapot. Alle fantasie en alle vrijheid die een kind in zich heeft wordt vanaf dag in de kop ingedrukt met ratio. Natuurlijk is dat ook wel de taak maar het gaat om de manier waarop. De emoties van een kind krijgen niet voldoende ruimte om zichzelf een eigen ratio aan te leren en dus wordt deze opgelegd. Rijtjes stampen en sommen maken is nuttig als het op een eigen tempo en manier gebeurt. Gelukkig is er met het funderend onderwijs meer ruimte gekomen voor de leraar en onderwijzer om passend materiaal aan te bieden. Maar er zit nog veel meer in. Want tegelijkertijd is diezelfde leraar verplicht om alles te rapporteren en schriftelijk bij te houden in aanloop naar de toetsen. Deze toetsen zijn er alleen maar om scholen met elkaar te kunnen vergelijken en ouders te laten shoppen naar de 'beste' scholen. En voor de overheid om te bepalen of we goed presteren. Terwijl het voor de leerlingen alleen maar belangrijk is om een diploma te halen. En leraren zijn prima in staat om te beoordelen of iemand een diploma verdient, al dan niet met cijfers. Meer vrijheid in het onderwijs voor leerlingen en leraren zorgt ook voor minder ziekteverzuim en minder spijbelen want iedereen doet gewoon wat hij leuk vindt.

8. Zorg

In bejaardentehuizen worden mensen een op een verzorgd. Ouderen leven helemaal in hun emotie, hebben een stukje ratio nodig voor hun verzorging. Maar hebben ook nog een goed verstand en kunnen veel vertellen. Zo kunnen ze jongeren dingen leren over het leven en de wereld in hun tijd. Tijd is er altijd te kort in de zorg, of het nu gaat om ouderen of zieken. Tijden in ziekenhuizen en zorginstellingen zijn niet op elkaar afgestemd en dat zorgt voor veel stress. Als we nu allemaal eens om 6u 's ochtends zouden beginnen en werken tot 22u 's avonds dan kunnen we duobanen creëren en meer tijd geven aan mensen. Twee shifts van 8 uur op een dag en iedereen wordt verzorgd, huizen schoongemaakt, getest en onderzocht. Dit geldt ook voor artsen en verpleegkundigen. Het is belangrijk om tijd door te brengen met zieken en ouderen zodat er weer een vertrouwensband ontstaat in plaats van een geoliede zorgmachine. Alles in de zorg moet worden afgerekend en dat is de schuld ver de verzekeraard. Als deze mensen, net als in het onderwijs, eens meer vertrouwen zouden hebben in het beoordelingsvermogen van de deskundigen, kan er meer warmte terugkomen inde zorg. Want die is er wel bij alle mensen in de keten, ze werken met hun hart. Maar het hoofd moet te hard draaien, ze moeten meten en rekenen met hun tijd en geld, en zo verhardt de zorg en worden er uiteindelijk meer fouten gemaakt. Mensen vallen, mensen gaan dood, mensen kwijnen weg van eenzaamheid en willen dood. Meer jongeren in de verzorgingstehuizen, meer ouderen en zieken inde wijken zou deze problemen kunnen oplossen. En we zijn op de goede weg, we doen ons uiterste best om allerlei beweegprogramma's te bedenken. Maar geef eens wat meer ruimte aan de moskeeën, laat ze meedoen en haal niet allen de moslims naar de buurthuizen. Ga zelf eens op bezoek en kijk wat er gebeurt aan mooie sociale initiatieven, acceptatie in plaats van integratie.

9. Criminaliteit

Het is van alle tijden dat mensen willen hebben wat anderen hebben. Rijkdom en armoede leven al eeuwen langs elkaar heen en veroorzaakt geweld. Daarbij komt ook arrogant gedrag kijken, als je uitstraalt dat je je veilig voelt, ben je een doelwit voor criminelen. Veiligheid begint niet bij goede sloten maar bij goed gedrag. Fatsoen en vriendelijkheid nemen de kans weg dat jij doelwit wordt van crimineel gedrag. En dat is een kosmische wet. Criminelen weten haarfijn waar iets te halen valt, zij zijn je tegenpool op het gebied van bezit. Verkrachters weten dat jij seks wilt maar dat je niet van je lichaam houdt en maken het daarom kapot. Iedereen moet zuinig zijn op zichzelf en zorgen dat je heel blijft, ook je huis, je auto, je kinderen. Iemand die zijn eigen kinderen

vermoord is geen crimineel maar psychisch ziek. In gevangenissen moet veelmeer geestelijke bijstand worden verleend om te voorkomen dat mensen slechter naar buiten komen dan ze erin gingen. Ook veel criminelen hebben last van trauma's: verloren moeder, strenge vader, dode broertjes of zusjes. Verraden door vrienden, niet gewaardeerd door hun familie noem maar op. Als er in de gevangenis geen ruimte is om over deze zaken te praten, gaan ze kapot. Natuurlijk hebben criminelen vertrouwensproblemen. Ze wantrouwen alles en iedereen dat zit in hun systeem. Het is aan de cipiers om dat vertrouwen te winnen door strenge afspraken te maken over vrijheid, eten en privileges, alles op maat. Alleen door uitzonderingen te maken op de regels kunnen criminelen weer hun eigenwaarde terugwinnen. Een bonussysteem zou goed werken. Als je met een gouden label de gevangenis verlaat, krijg je een zak met geld mee om opnieuw te beginnen. Want naar buiten lopen en niet eens een uitkering krijgen is geen goed begin van een nieuw leven. Of terug naar je ouders moeten, terug naar je oude vrienden. Om opnieuw te beginnen moet er een kapitaal zijn en een idee. Dat kunnen gevangen in hun detentie opbouwen om er sterker uit te komen. Er moet een maatschappij in de maatschappij worden gevormd, waar je iets kunt opbouwen, alsof het een computergame is. De gevangenissen die we nu sluiten, moeten snel weer open want we hebben ze nodig om sterke gemeenschappen te bouwen. Er moet sneller gestraft worden met detentie, zeker de straatjongens die zich brutaal gedragen. Een week in de cel geeft hun tijd om na te denken en een plan te maken voor de volgende week, maand en jaar. Ga ik weer naar school? Ben ik brutaal tegen mijn vader en moeder? Ben ik eerlijk naar mijn vrienden? Al deze dingen kunnen in een dagelijks gesprek worden behandeld en rechtgezet.

10. Basisinkomen

Iedereen heeft geld nodig om van te leven. Zonder inkomen geen huis, geen eten, geen kleding, geen sociaal leven. De uitkeringen van nu zijn gebaseerd op een berekening van basisbehoeftes. Het hoogst nodige om te kunnen overleven. Deze gedachte stamt nog uit de jaren vijftig toen er volop werk was en iedereen gemotiveerd om te werken aan een mooie gezamenlijke toekomst. Je was niet lang werkeloos en je werd verzorgd door vrienden en familie. Toen kwam er zelfs een studiebeurs om jongeren zichzelf te laten ontwikkelen in het belang van de economie en het land. Ruimte voor zelf ontplooiing en het creëren van kansen op de arbeidsmarkt.

Tijden zijn veranderd. De kansen op een baan in loondienst zijn sterk afgenomen en de kansen om je te ontwikkelen in het onderwijs ook (zie boven). Iedereen is veel meer op zichzelf aangewezen en heeft daarvoor middelen nodig. Met het karige budget van een uitkering kom je niet ver meer. Er is geen ruimte voor investeringen in jezelf, of dat nu cursussen zijn of netwerkborrels, reises of festivals. Alles draagt bij aan een sterker maatschappelijk draagvlak, je moet vrienden maken om het te kunnen maken in deze wereld van vrije handel. Er loopt in Nederland veel talent rond dat de ruimte zoekt en vindt om te ondernemen. Zij zijn de elite. Zij inspireren mensen om hetzelfde te doen maar niet iedereen kan de start vinden. De motor die moet blijven draaien en ze zakken weer terug in de bijstand of de GGz. Als we alle uitkeringen zouden vervangen door de bijstand en deze zouden ophogen tot 1500 euro per maand creëren we ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap en handel. Niet iedereen een basisinkomen, dat is niet nodig, maar je kunt het aanvragen als je wilt. Mensen met een erfenis moeten die eerst opeten, mensen met spaargeld ook. Als je maar geld hebt. Het zou mooi zijn als er fondsen zouden worden opgericht waarin de rijken een aandeel storten om zo deze jonge ondernemers op gang te helpen. We hoeven dan de belastingen niet aan te spreken maar deze gewoon besteden aan het aanleggen van wegen en paden, natuurgebieden, inrichten van scholen en het oprekken van de pensioenleeftijd. De AOW wordt ook vervangen door het basisinkomen en zo ben je tot je dood verzekerd van een inkomen. Ook ouderen zijn vaak nog heel creatief en kunnen een betekenis hebben voor de gemeenschap als ze wat meer financiële ruimte zouden hebben. Neem hen serieus en stop hen niet weg in verzorgingstehuizen tot ze doodgaan, ze zijn ons erfgoed wat we moeten koesteren!

Synopsis

In een overzichtelijke aanpak van 10 hoofdstukken laat Marjory van Twist zien dat de wereld bestaat uit tegenpolen, die altijd proberen te zoeken naar evenwicht. Of het nou gaat om de Europese Unie of het Koninkrijk, het onderwijs of de zorg, tegenpolen zorgen voor weerstand en kansen tegelijk. Met een beetje tact kunnen we in ons democratisch stelsel aan de slag met deze wetenschap. We hoeven niet zoveel onderzoek meer te doen, alleen de feiten en cijfers op een rijtje te krijgen. En veel te praten met elkaar over de oplossingsrichting die zo dicht bij is. Breda, 2016.